

Achter de Muur-Lied

Refr.

Kijk eens over, onder, boven, voor of achter de muur
van je arme vriend, je rijke juf of dame achter 't stuur,
van de blauwe vrouw, de roze man of van je overbuur.
Ieder kiest zijn plek en eigen ding.
ACHTER de MUUR!

Strofe 1

Plekjes vind je overal:
je klas, je groep, je buurt of huis
Iedereen hoort wel ergens thuis.
Heb jij toch geen eigen plek?
Zoeken we samen, da's te gek!
In de kast of hol van een muis.

Weet jij wat mijn plek is?
Mijn plek is...

Strofe 2

Dingen heb je in veel vormen.
Jouw ding kan heel dierbaar zijn
of je vindt iets heel erg fijn.
Heb jij toch niets waardevol?
Zoeken we samen, 't ligt hier vol.
Heel erg groot? Of toch maar eerder klein.

Weet je wat mijn ding is?
Mijn ding is...

Strofe 3

Kiezen doen we elke dag,
Met veel twijfels of heel snel.
Soms is kiezen echt een hel.
Kan je niet kiezen wat je wil?
Spreek erover, geef een gil!
Als het moet, trekken we aan de bel.

Heb je al gekozen?
Mijn keuze is...