

GEDICHT VOOR KINDEREN MET TWEE MAMA'S

Op deze mooie dag in mei,
maken wij alle mama's blij.
En ik mag 2 cadeautjes geven,
een dubbele Moederdag beleven!
Want ik heb twee mama's, wat een geluk,
deze mama-mama-dag kan niet meer stuk.

GEDICHT VOOR KINDEREN MET TWEE PAPA'S

"Schrijf allemaal een Vaderdaggedicht",
zei de juf met een uitgestreken gezicht.
Alle kinderen begonnen eraan
En hadden in een wip gedaan.
Maar ik, ik zal te sukkelen en te knoeien,
Totdat de juf zich gelukkig kwam bemoeien.
Ze gaf mij knipogend 2 blaadjes papier
En ik schreef 2 gedichten...met plezier!
Eentje voor jou, papa één,
schreef ik zonder moeite, op één been.
En eentje voor jou, papa twee,
daar had ik ook geen problemen mee.
en ja, nu weet ik dat ik bof...
want 2 papa's hebben...da's eigenlijk best tof!

GEDICHT VOOR EEN KIND DAT BIJ ZIJN GROOTOUDERS WOONT

Samen televisie kijken,
in de zetel, naast elkaar.
Ik maak huiswerk, jij moet strijken,
je woelt plagerig door mijn haar.
En zo verlopen onze dagen,
soms heel rustig, soms met kabaal,
soms met lachen, soms met plagen,
maar wij zijn er voor elkaar!
Want ook al zijn jullie wat ouder,
toch woon ik in jullie huis.
Een opa-glimlach, een oma-schouder,
dit huis...dat is mijn thuis.
Mijn mama kan niet voor mij zorgen,
dat begrijp ik nog niet goed.
Maar ik voel mij hier geborgen,
blij en veilig... zoals het moet.

GEDICHT VOOR PLEEGOUDER, STIEFOUDER OF ADOPTIEOUDER

Een schouderklopje af en toe,
Een aanmoediging: je kan het, toe!
Een klein duwtje in de rug,
Een knipoog, schalks en vlug.
Het zijn de kleine dingen die het doen,
Die maken van jou 'Mijn kampioen'.
Mijn bio-papa/bio-mama ben je niet,
maar wel mijn superheld, zoals je ziet!

GEDICHTEN VOOR PLEEGOUDER/ADOPTIEOUDER

Ik hou van warme dingen
Van meisjesstemmen die zingen
Van blinkende gouden ringen.
Ik hou ook van koude zaken
Van smeltende sneeuw op de daken
Van een frisgewassen laken.
Maar bovenal hou ik van dit huis
Deze warme, frisse thuis.
Dit gevoel van geborgenheid, dag en nacht
Dit veilig gevoel, als er iemand naar je lacht.
Ik voel me hier heel erg fijn
Lieve (pleeg)mama/(pleeg)papa, wat een geluk dat ik hier thuis mag zijn.

Aan de tafel mijn eigen plek,
Mogen leunen over het hek.
Samen in de zetel hangen,
Af en toe de clown uithangen.
Samen lachen, samen huilen,
Samen voor de regen schuilen.
Dat samenzijn, elke dag,
Met soms een traan, vaak met een lach.
Dat warm gevoel, dat is niet min,
Bedankt voor mijn plekje in dit gezin.

GEDICHT VOOR PLEEGOUDER

Ik noem je niet 'moeder' ('vader'), en 'mama' ('papa') evenmin
Wat jij voor mij bent, verwoord ik in één lange zin.
Jij lacht met mij, jij huilt met mij,
Jij luistert naar mij, jij maakt mij blij,
Jij deelt met liefde jouw huis,
Ik ben hier graag, voel mij hier thuis.

GEDICHT VOOR STIEFOUDER

Mijn eerste stapjes zag jij niet,
Mijn eerste lach, mijn klein verdriet.
Jij leerde mij geen spruitjes eten,
Of vlug mijn zere knie vergeten.
Mijn eerste tand die ik verloor,
Mijn eerste zangles bij het koor.
Die dingen mocht jij niet beleven,
Maar 'k zal je straks wat uitleg geven.
Ik heb een groot hart, jij kan er zeker bij,
Een tof idee: papa (mama), plusmama (pluspapa) en mij.

GEDICHTEN VOOR EEN OPVOEDER IN EEN VOORZIENING

Ik heb geen zin in huiswerk maken
En speel verstoppertje onder mijn laken.
Jij riep al zeven keer mijn naam
En tikte zelfs tegen het raam.
Alle kinderen zijn al beneden
En hebben zo een opmerking vermeden.
Maar ik, ik denk aan Vaderdag
Wil even alleen zijn, als het mag.
Ik denk en kom tot de conclusie
Dat ik jou ook een beetje als een vader zie.
Want wie zorgt voor mij, alle dagen
Aan wie mag ik steeds alles vragen
Dat ben jij, mijn beste maat
Jij staat mij bij, met raad en daad.
Daarom, op Vaderdag – ook al is het al héél laat –
Geef ik jou een knuffel van formaat!

Aan de tafel mijn eigen plek,
Mogen leunen over het hek.
Samen in de zetel hangen,
Af en toe de clown uithangen.
Samen lachen, samen huilen,
Samen voor de regen schuilen.
Dat samenzijn, elke dag,
Met soms een traan, vaak met een lach.
Dat warm gevoel, dit is mijn thuis.
Bedankt voor mijn plekje in dit huis.

GEDICHT VOOR OVERLEDEN PAPA

Zeg, papa, vieren ze daarboven
Op jouw speciale plek
Ook zo'n leuke Vaderdag,
Of klinkt dat misschien gek?

Krijg jij daar ook cadeautjes
Of een zelfgemaakte kaart?
Of 's avonds een glaasje wijn
Met een stukje taart?

Ik hoop het, papa, want het gemis
Doet nog steeds zoveel pijn
Maar als jij daarboven ook Vaderdag viert
Dan zal ik minder triestig zijn.

Toch heb ik nog één vraag
Ik moet je nog zoveel vertellen
Kan je mij - alleen vandaag -
maar eventjes, een paar minuutjes bellen?

GEDICHT VOOR OVERLEDEN MAMA

Ik lig te mijmeren in het gras
En denk aan hoe het vroeger was
Aan elke leuke Moederdag
Jouw warme stem, jouw lieve lach.

Moederdag was steeds jouw feest
En jij genoot daarvan terecht het meest.
Jij was steeds happy, steeds superblij,
Op deze mooie dag in mei.

Maar toen, zo plots, te vroeg, het mocht niet zijn,
Alleen nog leegte, alleen nog pijn.
Lieve mama, jij bent op een speciale plek
En ik vraag je - het klinkt misschien gek -
Zullen wij samen deze dag beleven?
En elkaar veel knuffels geven?
Ik van hier, jij van daarboven,
Dit kunnen wij elkaar op Moederdag beloven.
Ik mis je zo, maar mijn hart doet minder pijn
Als wij op Moederdag maar even samen kunnen zijn.

